

De woorden die ik spreek zijn Geest en leven.

*Johannes 6:64*

Geef gehoor aan mijn woorden...ze zijn het leven voor je, ze hebben geneeskraft.

*Spreuken 4:20-22*

Woorden van een rechtvaardige zijn een bron van leven, de woorden van een slecht mens veroorzaken ellende.

*Spreuken 10:11*

Een verstandige spreekt wijze woorden, een dwaas verdient stokslagen.

*Spreuken 10:13*

Het woord van een wijze is een bron van leven, het redt je uit de netten van de dood.

*Spreuken 13:14*

Blijf bij dwazen vandaan, als je ooit een verstandig woord wilt horen.

*Spreuken 14:7*

Een vriendelijke antwoord, doet worde bedaren, harde woorden wakkeren woede aan.

*Spreuken 15:1*

De woorden van wijzen getuigen van echt inzicht, uit de woorden van dwazen blijkt hun domheid.

*Spreuken 15:2*

Milde woorden doen je leven, valse kunnen je breken.

*Spreuken 15:4*

Iemand is blij als hij de passende woorden vindt, het juiste woord op het juiste moment is weldaad.

*Spreuken 15:22*

Woorden hebben macht over leven en dood; wie graag spreekt moet de gevolgen aanvaarden.

*Spreuken 18:21*

Wie spaarzaam met zijn woorden is, besoot zichzelf veel moeilijkheden.

*Spreuken 21:23*

Verspil je woorden niet aan een dwaas, want hij waardeert toch niet wat je zegt.

*Spreuken 23:9*

Ik zal mij verheugen op je, als ik je de juiste woorden hoor zeggen.

*Spreuken 23:16*

Het goede woord op het juiste moment, is een gouden appel op een zilveren schaal.

*Spreuken 25:11*

Wie kwaadspreek, haat zijn slachtoffers; maar ook een vleier is op iemands ondergang uit

*Spreuken 26:28*